

VILLA SOFIA

Filosoferen in Toscane



Hans Achterhuis - De actualiteit van Hannah Arendt Toelichting

De direct aan Hannah Arendt ontleende titel van mijn boek *Ik wil begrijpen*, geeft mijn opzet voor de cursus over haar goed weer. Mijn boek vormt de achtergrondliteratuur van de gehele cursus. Enkele thema's behandel ik direct: de joodse traditie (hoofdstuk 3 en 6), het imperialisme (hoofdstuk 8) en de verloren schat van het revolutionaire denken (hoofdstuk 9). De andere hoofdstukken kunnen daarnaast ook als voorbereiding gelezen worden.

Waar ik mij op verheug is om de cursus deels ook te gebruiken om de metafysica van Arendt, die ik in mijn boek niet behandel en die nog steeds weinig aandacht krijgt, aan de orde te stellen. Haar tekst *Het leven van de geest* is te veelomvattend om uitgebreid gezamenlijk te bespreken, maar ik zal er een aantal capita selecta uit nemen, die het 'Denken, Willen en Oordelen', belichten.

Die hoofdstukken kunnen beschikbaar worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de meer dan 800 pagina's van *Het leven van de geest* vooraf te lezen. Ik geef in de cursus een overzicht van het geheel.

Wel ga ik ervan uit dat Arendts andere filosofische hoofdwerk *De menselijke conditie* in hoofdlijnen bekend en beschikbaar is. Daaruit wil ik haar ideeën over 'arbeiten, werken en handelen' bespreken.

Hans Achterhuis