

## Wandeling naar Fibbiano (435 m)

*Over erg mooie wandelpaden, vooral bospaden en wat stukjes onverharde weg en asfaltweg.*

*Van Gombitelli naar Fibbiano is ongeveer een uur lopen. Je kunt over dezelfde weg terug of via de asfaltweg – dat is iets langer, maar loopt vlotter.*

Je loopt door het dorpje Gombitelli omhoog naar het kerkje en volgt de asfaltweg. Je passeert de begraafplaats. Er is een geelwit markering op een paal – die blijven we deze wandeling tegenkomen. Waar de asfaltweg een scherpe bocht naar links maakt, sla je het pad rechtsaf in: volg de gele stippen, het pad gaat omhoog. Direct bij de splitsing ga je naar rechts.

(Het is ook mogelijk om over de weg verder te lopen, houd in dat geval bij de eerste splitsing rechts aan)

Je loopt over een mooi bospad, dat op min of meer gelijkmatige hoogte door het bos en langs een boomgaard loopt. Negeer kleine afslagen omhoog of naar beneden. Gele stippen wijzen de weg.

Na een stukje klimmen over stenen trappen, kom je uit bij een boerderij. Daar loop je langs, verder omhoog. Je komt uit op de asfaltweg. Ga hier rechts. Na ongeveer twintig meter zie je, voordat het pad verder gaat, een geelwit markering. Je gaat hier links. Passeer het verroeste hek. Je loopt opnieuw over een prachtig bospad. Je passeert oude stenen terrassen en een hut.

Het pad maakt een scherpe bocht naar links. Je loopt nu langs de andere berghelling en passeert een vervallen huisje bij olijfbomen. Je loopt langs een deels overgroeide terrasmuur.

Al snel zie je de muur van de begraafplaats van Fabbiano voor je. Je loopt daarlangs, negeer de afslag links omhoog. Voor het gepleisterde huis ga je naar rechts, een stukje over de uitrit. Het pad loopt tussen de huizen door verder. Houd rechts aan bij de volgende splitsing en loop door het smalle straatje langs de oude huizen van het schilderachtige Fabbiano.

Sla linksaf na de trap, waar recht voor je een houten hekje staat. Je komt uit op de smalle asfaltweg. Sla rechtsaf en loop langs de kerk de rest van het dorp door. Aan het einde van het dorp kun je via een steile trap over de Via Furia weer terugkomen op de asfaltweg die beneden het dorp ligt.

Ga hier naar links als je over de weg naar Castello wilt lopen. Je kunt de weg naar rechts volgen om over de weg terug te lopen naar Gombitelli.

