

# VILLA SOFIA

Filosoferen in Toscane



## Jan Flaming – Ecologisch verantwoord leven Programma

Wij leven in een tijdperk waarin de mensheid zorgt voor wereldwijde opwarming en massale extinctie. Dat levert de vragen op: Hoe te denken? Hoe te leven? In deze cursus laten we vier denkers aan bod komen, die oproepen ons bestaan niet langer op egocentrische maar op ecocentrische manier vorm te geven.

### Dag 1. Denken in het antropoceen



Inleiding: *Het antropoceen (een situatieschets)*

We leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid zorgt voor wereldwijde opwarming en massale extinctie - *Stockholm Resilience Centre Report 2018* en *IPCC Special Report On Global Warming 2022*

Inleiding: *Denken in het antropoceen*

Voorbij het humanisme en het antropocentrisme denken over 'ons' – van Friedrich Nietzsche naar Eva Meijer

Gesprek

## Dag 2. Arne Naess



Inleiding: *Arne Naess*  
Diepe ecologie, Spinoza en Mahayana boeddhisme

Bespreking:  
*Arne Naess: There is no point of no return*  
The basic principles of deep ecology movement, self-realization: an ecological approach to being in the world en lifestyle trends within the deep ecology movement  
Gesprek

## Dag 3. Thich Nhat Hanh



Inleiding: *Oosterse filosofie*  
Verstaan, besef en houding – een kwestie van oefenen

Bespreking:  
*Thich Nhat Hanh: Vorm is leegte, leegte is vorm / Wat de wereld nodig heeft*  
De hartsoetra, leegte als grond en interzijn / Een oproep tot leven n  
aandacht en een boeddhistische visie op behoud van de aarde  
Gesprek

## Dag 4 Timothy Morton



Inleiding: *Timothy Morton*

De Romantiek en de natuur, de agrarische revolutie, 'object oriented ontology' en hyperobjecten

Bespreking:

Timothy Morton: *Ecologisch wezen / Duistere ecologie*

De ontmanteling van de agrilogistiek, een denken van co-existentie tussen niet-mensen en mensen en ecologisch wezen vanuit het besef: we zijn altijd al in contact met de natuur

Gesprek

## Dag 5. Bruno Latour



Inleiding: *Bruno Latour*

De ontmanteling van het onderscheid: natuur-samenleving, actor-netwerk theorie, en het parlement van de dingen

Bespreking:

Bruno Latour: *Waar kunnen we landen?*

De opkomst van een derde pool: het aardse, de 'kritieke zone', het besef dat we geen mensen zijn maar *aardbewoners* en de noodzaak van een andere politiek: ecologie

Gesprek

Terugblik

Gesprek: *Implicaties?*

Avond  
Afsluitend diner

NB Op de eerste dag ontvangen de deelnemers een reader met al het cursusmateriaal.