

# VILLA SOFIA

Filosoferen in Toscane



## Jan Flaming 'Je moet je leven veranderen' Een kennismaking met Peter Sloterdijk Programma



Peter Sloterdijk is ongetwijfeld een spraakmakend denker. Hij wordt beroemd door zijn boek *Kritiek van de cynische rede* (1983) waarin hij voorstelt niet langer te leven zoals 'men' leeft maar radicaal anders: 'kynisch' in het leven te staan. In het spoor van Martin Heidegger vraagt hij in *Eurotaoïsme* (1989) of het niet tijd wordt ons niet langer als 'automobilist' op te vatten. In *Je moet je leven veranderen* (2009) schrijft Sloterdijk: "De enige autoriteit die tegenwoordig mag zeggen: 'Je moet je leven veranderen!' is de wereldwijde crisis. Ze bezit autoriteit omdat ze zich beroept op iets onvoorstelbaars waarvan ze de voorafschaduw is: de wereldwijde catastrofe".

In het seminar lezen wij passages uit het werk van Peter Sloterdijk, bespreken zijn oproep om een ander leven te gaan leiden en vragen ons af in hoeverre het 'co-immunisme' ook een andere omgang met de 'oikos' inhoudt.

### Dag 1 Kritiek van de cynische rede



Kennismaking

Inleiding: *Peter Sloterdijk*

Leven en werk in vogelvlucht – van *Kritiek van de cynische rede* naar *Die Reue des Prometheus*

'Heideggers kleinzoon' I

Bespreking:

Martin Heidegger: *Zijn en tijd*

Erzijn als in de wereld zijn en medezijn, oproep tot eigenlijk erzijn versus het 'men'



Bespreking:

Peter Sloterdijk: *Kritiek van de cynische rede*

Kynisme versus cynisme, Diogenes van Sinope, anders leven dan 'men', contra Heidegger: lichamelijkheid en (levens)vreugde

Gesprek

## Dag 2

### Eurotaoïsme



'Heideggers kleinzoon' II

Bespreking:

Martin Heidegger: *Brief over het 'humanisme' / Gelatenheid*

Contra humanisme / antropocentrisme: erzijn als hoeder van zijn, wachten als houding tot zijn als gebeuren



Bespreking:

Peter Sloterdijk: *Eurotaoïsme*

Laten gebeuren/geboren worden versus (auto)mobiliteit, Lao ZI: *Tao te king, wu-wei*, contra Heidegger: geboortelijkheid en *poiësis*

Gesprek

### Dag 3

#### Je moet je leven veranderen I



Inleiding: *Sloterdijks plek*

In het spoor van Heraclitus, Diogenes van Sinope, Lao Zi, Aristoteles, Meister Eckhart, Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger

Bespreking:

Peter Sloterdijk: *Je moet je leven veranderen*

De antropotechnische wending: de mens als *homo immunologicus*, het leven als oefenpraktijk, acrobaten en verticale spanningen

Gesprek

### Dag 4

#### Je moet je leven veranderen II



Bespreking:

Peter Sloterdijk: *Je moet je leven veranderen*

Slapeloos in Efeze: ethiek als oriëntatie in het veld van de existentie, de ethische onderscheiding bij Heraclitus en Heidegger, *ethos anthropoi daimon*, denken als waken, Oosterse filosofie als oefeningen in waken

Gesprek

## Dag 5

### Je moet je leven veranderen III



Bespreking:

Peter Sloterdijk: *Je moet je leven veranderen* (III)

Vooruitblik. De absolute imperatief: een oproep door de wereldwijde crisis / catastrofe aan ons (fakirs van de co-existentie), 'leve het co-immunisme!',  
dagelijkse oefeningen

Gesprek

### Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.